



Verjaardagsboodschap van 25 juni 2017

"Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie bedanken voor jullie volharding en wil ik jullie oproepen om je te openen voor intens gebed. Het gebed, mijn lieve kinderen, is het hart van het geloof en de hoop op eeuwig leven. Daarom, bid met het hart, totdat jullie hart in dankbaarheid zingt voor God, de Schepper, die jullie het leven heeft gegeven. Mijn lieve kinderen, ik ben bij jullie en breng jullie mijn moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

www.bedevaart.net



Verjaardagsboodschap van 25 juni 2017

"Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie bedanken voor jullie volharding en wil ik jullie oproepen om je te openen voor intens gebed. Het gebed, mijn lieve kinderen, is het hart van het geloof en de hoop op eeuwig leven. Daarom, bid met het hart, totdat jullie hart in dankbaarheid zingt voor God, de Schepper, die jullie het leven heeft gegeven. Mijn lieve kinderen, ik ben bij jullie en breng jullie mijn moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

www.bedevaart.net



Verjaardagsboodschap van 25 juni 2017

"Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie bedanken voor jullie volharding en wil ik jullie oproepen om je te openen voor intens gebed. Het gebed, mijn lieve kinderen, is het hart van het geloof en de hoop op eeuwig leven. Daarom, bid met het hart, totdat jullie hart in dankbaarheid zingt voor God, de Schepper, die jullie het leven heeft gegeven. Mijn lieve kinderen, ik ben bij jullie en breng jullie mijn moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

www.bedevaart.net